

## Vraag het aan Morya



### Doe alsof je er al aan voorbij bent

“Soms is er een strijd die niet op te lossen is, waar je gewoon overheen moet stappen. Als er ingewikkelde zaken zijn waar je helemaal geen beginnen aan ziet, doe dan alsof je er al aan voorbij bent.

Je zet een grote stap in je leven en dan kan je ernaar terugkeren. Dat wil zeggen: dan kan je het van de andere kant benaderen alsof het voorbij is, en dan krijg je een groter zicht op de dingen. Dat maakt het gemakkelijker om dingen tot een oplossing te brengen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen”  
(uit hoofdstuk 6: ‘Een strijd’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 454

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---